

ZWERFafval? in ONze gemeente heBBEN we er SCHOON genoeg van...

Schone straten, schone pleinen, schone winkelcentra. Dat voelt beter, oogt mooier en maakt het leven stukken plezieriger en veiliger.

Samen kunnen wij er voor zorgen dat het in onze gemeente prettig leven is: de gemeente, bewoners, winkeliers, scholen en bedrijven. Als iedereen het heel normaal vindt om de rommel op te ruimen, wordt onze gemeente weer een stuk schoner.

Wat kun je doen?

- gooi geen afval op straat, maar in de dichtstbijzijnde afvalbak of houd het bij je
- raap rommel op, ook al is dat niet van jezelf
- spreek, indien mogelijk, vervuilers vriendelijk aan op hun gedrag

(En trouwens: het dumpen van zwerfafval op straat kan leiden tot een hoge boete! En om boetes uit te delen, daar hebben we ook **schoon genoeg** van!)

